



**Vlammen zijn er vele, één is het Licht,
Licht van Jezus Christus,
Vlammen zijn er vele, één is het Licht,
Wij zijn één in Christus.**

Lied 970 gezongen met Pinksteren

Vieringen komende twee weken

Zondag 4 juni

10.00 uur – Ontmoetingskerk Dieren

Voorganger Ds. F.Z. Ort

10.00 uur – Petruskerk Spankeren

Voorganger Ds. J. Kool, Vorden

In de Boskapel in Laag-Soeren is dan geen dienst.

Vrijdag 9 juni

15.00 uur - Petruskerk Spankeren

Vrijdagmiddag gebed

Zondag 11 juni

10.00 uur – Petruskerk Spankeren

Voorganger Ds. R.W. Heins. Heilig Avondmaal.

In de Ontmoetingskerk en de Boskapel in Laag-Soeren zijn dan geen diensten.

Kerkdiensten online te volgen

De beelden van de kerkdiensten vanuit de Ontmoetingskerk in Dieren kunnen live worden gevolgd op internet via de website:

www.kerkdienstgemist.nl.

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Prottestantse-gemeente-te-Dieren>

De diensten in de Petruskerk in Spankeren zijn te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-Spankeren>



kerkdienst
gemist.nl

Bloemen

Vorige week zijn de drie rode boeketten uit de liturgische schikking gegaan naar drie leden van de Stuurgroep Samen..Gaan t.w. Bert de Lange, Jan Burgers en Fred Haandrikman. Dit als dank voor het vele werk dat zij in de afgelopen jaren hebben gedaan i.v.m. het samengaan proces.



Het witte boeket was bestemd voor koster Johan Laurman en zijn familie als dank voor alle inzet voor deze bijeenkomst.

Ook zijn er bloemen gebracht bij het echtpaar T. Eikelboom in Laag-Soeren.

Komende zondag zijn de bloemen bestemd voor het echtpaar Scherpenzeel in Laag-Soeren en mevrouw B.F. Pieper-Buurkes in Dieren.

Omzien naar elkaar, de bloemengroet

Wekelijks gaat er na de kerkdienst een bloemengroet naar gemeenteleden ter bemoediging, felicitatie of anderszins.

Vanuit het pastoraat wordt bedacht wie een bloemengroet krijgt.

Maar we willen u er graag bij betrekken, daarom een oproep. Wanneer u iemand weet voor de bloemengroet, dan kunt u dit doorgeven aan Meinie Visser, tel.nr.0316-280828 of per email: m.visser@kpnieren.nl.

Het team Zondagse Bloemen heeft voor de bezorging uitbreiding nodig, vooral vanuit Spankeren en Laag-Soeren. Wie ongeveer één keer per twee maanden de bloemen na de kerkdienst wil wegbrengen kan zich opgeven bij Meinie Visser.

Samen zien en horen we meer en versterken wij de onderlinge band.

Vriendelijke groeten van

Hetty Plantinga en Janneken Kaal

Bericht van overlijden

Op 20 mei overleed Heikelina Jitske (Liny) Wagenaar-Eekhoff.

Zij woonde aan de Iepenhof in Dieren en overleed daar op 81-jarige leeftijd.

De afscheidsdienst heeft op 27 mei in de Petruskerk plaatsgevonden, waarna zij op de begraafplaats bij de kerk is begraven.

Terugblik Samengaan viering 28 mei



Voor een samenvatting van de Samengaan-Pinksterdienst op 28 mei zie de extra nieuwsbrief 2023-12 die tegelijkertijd met deze nieuwsbrief is uitgekomen.

Vrijdagmiddaggebed

Vrijdag 9 juni om 15.00 uur wordt er weer een middaggebed gehouden. Dit keer niet in de Boskapel in Laag-Soeren, omdat die bezet is, maar in de Petruskerk in Spankeren. Deze bijeenkomsten zijn geïnspireerd op het middaggebed in Taizé. In de stilte hoor je het suizen van de wind... Een moment om tot je zelf te komen en tot de ander. Kom je ook?

Meer informatie bij: Ariëne Scholten 0313-450007/ 06-30255560/a.scholten@xs4all.nl

Expositie Ontmoetingskerk

Op de Grote Witte Wand in de hal van de Ontmoetingskerk hangt sinds enige weken een kleine fototentoonstelling. Het bijzondere is dat het foto's zijn van "Te Hennepe & Te Hennepe". In het kader van ons samengaan afgelopen Pinksterfeest leek het de commissie K.I.K. passend én aardig om kunstenaars uit onze beide gemeenten te laten exposeren met vergelijkbaar én toch ander werk. Cor te Hennepe uit Dieren fotografeert veel en gepassioneerd. Hij heeft een bijzonder oog voor landschappen en zaken in het landschap. De

foto's van Wim te Hennepe uit Laag-Soeren zijn gemaakt met de techniek die vaak genoemd wordt naar zijn Engelse afkorting ICM, Intentional Camera Movement. Hierbij wordt tijdens het maken van de foto bewust met de camera bewogen. Zo ontstaan de effecten die zichtbaar zijn op zijn foto's. Beide fotografen zijn herkenbaar en hun werk is zeker de moeite waard om er eens rustig en aandachtig naar te kijken. Dat kan voorlopig nog een aantal weken.

Namens de commissie Kunst in de Kerk (K.I.K.), Kees Oldenburg en Frans Ort

Taizé-viering



Zin om te zingen? Op zoek naar stilte? Dan is een Taizé-viering iets voor jou.

Voor wie niet zo bekend is met de Taizé viering een korte toelichting. De viering volgt het stramien zoals het ook in de gemeenschap van Taizé wordt gevolgd. De liederen zijn kort en worden een aantal keer herhaald zoals een mantra. Er is begeleiding van piano en viool. Je kunt lekker op een kleed zitten of een meditatiebankje pakken. Maar er zijn ook stoelen. Het centrale deel is een stilte van 10 minuten.

Naast het zingen is er gelegenheid voor gebed en het aansteken van een kaarsje.

Je bent van harte welkom zondagavond 18 juni 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.



Er zit muziek in je geloof!!

Wegens een gebrek aan aanmeldingen van jongeren is de Theaterdienst van 25 juni komen te vervallen.

In plaats daarvan zullen we elkaar nu ontmoeten rondom muziek in de kerk. En dat gaat alle kanten op!!

Uiteraard luisteren we naar verschillende soorten muziek op verschillende instrumenten. Maar er kan ook uit volle borst meegezongen worden.

Een dienst voor jong en oud om van te genieten. We hopen je te zien op 25 juni!!

Bram, Diede, Evelien, Annemarie, Angelique, Anneke en Jantine

Werkgroep Gemeentecontacten

Kort verslag van het weekend van de Gemeentecontacten tussen Dieren, Berlin-Niederschönhausen en Wrocław 18 t/m 21 mei 2023. (Het volledige verslag met foto's is te lezen op de website).

Het thema is – CRISIS - .

De gasten uit Berlin-Niederschönhausen en Wrocław komen donderdagavond. Vrijdagmorgen vertrekken we om 9.00 uur vanaf de Ontmoetingskerk naar het Openluchtmuseum in Arnhem. We drinken koffie en krijgen daarna een rondleiding. Na de lunch wordt de tentoonstelling van Anton de Kom bekeken.

Zaterdagmorgen is er geen programma. 's Middags is in de Ontmoetingskerk het thema CRISIS aan de orde. In groepjes wordt er gesproken over: waar maak jij je zorgen over in: a. eigen omgeving, b. je eigen land, c. de wereld.

Er wordt intensief over de onderwerpen gesproken.

Na de pauze wordt weer in de groepen de vraag gesteld: 'Hoe zorgen we als mensen onderling voor meer vertrouwen, verbinding en weerbaarheid'.

We sluiten de middag af met een Vesper. Een toast wordt uitgebracht op de vriendschap tussen de partnergemeenten en daarna is er een uitgebreid buffet, gemaakt door verschillende gemeenteleden.

Er wordt afscheid genomen van de Poolse gasten. Zij gaan zondagmorgen al vroeg op weg voor de lange rit naar Wrocław.

Zondagmorgen is de viering in de Ontmoetingskerk. De dienst staat in het teken van onze ontmoeting, de gasten worden welkom geheten, de Paaskaars voor de kerk van Berlin-Niederschönhausen wordt overhandigd (zaterdag hebben de mensen uit Wrocław al de altaarkaarsen ontvangen). Na de viering is het tijd voor de ontmoeting met gemeenteleden en de gasten vertrekken weer naar Berlijn.

Het is een intensief weekend geweest met vele goede gesprekken, soms tot laat in de avond.

In 2024 zijn we welkom in Berlin-Niederschönhausen in het weekend van do. 30 mei t/m zo. 2 juni.

Geertruida van Gulyk-Kuiper.

Werkgroep Gemeentecontacten.

Secretariaat: Jan Brouwer

Tel.: 0313 420396

e-mail: brostro@hetnet.nl



kerk in actie

Kerkmarkt



Dit jaar wordt de kerkmarkt gehouden op de vrijdagen vanaf 14 juli t/m vrijdag 15 september van 10.00 – 11.30 uur in/om de

Ontmoetingskerk in Dieren.

Natuurlijk zijn er producten nodig om te verkopen zoals zelfgebakken taart/koek voor bij de koffie, groente, fruit, jam, honing en andere zelfgemaakte producten, vanzelfsprekend duurzaam.

Ook de artikelen van de Bronkhorster molen kunnen weer worden gekocht.

Wij ontvangen al veel producten maar kunnen altijd meer gebruiken, de verkoop loopt altijd goed. Ook vanuit Spankeren en Laag-Soeren kunnen wij producten gebruiken. Ditzelfde geldt ook voor medewerkers en bezoekers. Iedereen is van harte welkom.

De opbrengst van de markt is voor ons project in Colombia: speciaal voor werkende kinderen in Colombia/Bogotá.

We maken er weer een gezellige markt van met o.a. de kramen die we vorig jaar via de actie 'Ik buurt mee' hebben verkregen.

De Cadeaubon à € 7,50, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Kerkmarkt, is nu al verkrijgbaar om te besteden tijdens de kerkmarkten van Kerk in Actie; leuk om iemand een keer zo maar mee te verwennen of als verjaardagscadeautje.

Nu al bij Christine Schellevis te verkrijgen via e-mail: kerkinactie@pkndieren.nl of tel. 421510. Ook op de markt zijn ze wekelijks verkrijgbaar.

Spaaractie Cartridges/Toners t.b.v. Kerk in Actie

Zoals te lezen was in het kerkblad sparen wij, op initiatief van Paul Boer, lege (géén lekke), cartridges/toners. Deze kunnen worden gedeponeerd in een grote doos, te vinden in de hal van de Ontmoetingskerk. De opbrengst komt ten goede van ons project.

Colombiaanse boeren plukken vruchten van voedselbos

Onderstaand het begin van een artikel over Colombiaanse boeren. Omdat wij deze jaren een project in Colombia steunen heel interessant om te lezen.

WWF Nederland

24-MRT-2023 - Natasja Oerlemans, voedsel- en landbouwexpert van WWF-NL, neemt je mee op haar veldreis naar de Colombiaanse Amazone. Ze ging hier op bezoek bij boeren die voedsel produceren in voedselbossen, een

vorm van natuurpositieve landbouw waarbij een natuurlijk bos wordt nagebootst.

Het is een heel lezenswaardig bericht en te lezen via onderstaande site.

www.NatureToday/Colombiaanseboerenennatuurplukkenvruchtenvanvoedselbos

Namens de werkgroep Kerk in Actie een hartelijke groet voor iedereen.

Ria van Voorst, publiciteit – tel. 0313-413010

e-mail: v.vorst1@kpnplanet.nl

Bijbelen met ds. Ronald Heins

Samen gaan we het bijbelverhaal van de komende zondag lezen. Ieder neemt zijn of haar eigen Bijbel mee, omdat elke vertaling weer anders is. En ik zal steeds vanuit de Griekse of Hebreeuws brontekst een zogenaamde 'werkvertaling' maken, waarbij we dichtbij de oorspronkelijke tekst proberen te komen. In een uur tijd gaan we op zoek naar wat de schrijver bedoeld zou hebben en wat dat ons vandaag de dag nog te zeggen heeft. Het zijn steeds open gesprekken waarin we leren van elkaar. Het is een mooie voorbereiding op de dienst van de komende zondag om de tekst dieper te doorgronden. We beginnen aanstaande woensdag.

Komende data:

7 juni, 5 en 12 juli, 30 augustus, 6, 13 en 20 september.

Steeds van 19.30-20.30 uur (behalve op 5 juli: 15.00-16.00 uur) in de Ontmoetingskerk.

Voor opgave en meer informatie:

ds. Ronald Heins

rwheins@kpnplanet.nl

Schrijfactie Amnesty International

Op zondag 4 juni 2023 kunt u in beide kerken drie brieven ondertekenen voor gevangenen in Egypte, Saudi-Arabie en Tadzjikistan. De onderstaande artikelen spreken voor zich hoe dringend de situatie van deze mensen aandacht behoeven. Ook kunt u de brieven, die als bijlage bij deze nieuwsbrief zijn meegestuurd, afdrukken of zelf overschrijven. Doet u weer mee?

Egypte: stop de vervolging van Anas al-Beltagy

Anas al-Beltagy zit al 9 jaar vast onder verschrikkelijke omstandigheden. Hij is de zoon van een belangrijke leider van de Moslimbroederschap, een in Egypte verboden oppositiepartij. Hij sliep maanden in een ijsskoude cel op de betonnen vloer met dag en nacht felle lichten aan. Hij werd geslagen, krijgt onvoldoende eten en geen medische zorg. Hij mag al zes jaar lang geen enkel contact met zijn familie hebben. Toen Anas al-Beltagy werd gearresteerd in 2013 was hij student. Hij is al tot vijf keer toe vrijgesproken van de aanklachten tegen hem. Iedere keer komt er een nieuwe onzinnige aanklacht waar hij zich tegen moet verdedigen. Schrijft u naar de autoriteiten van Egypte. Roep hen op om Anas al-Beltagy onmiddellijk vrij te laten.

Saudi-Arabië: laat Salma al-Shehab onmiddellijk vrij

Nadat de Saudische student en moeder Salma al-Shehab twitterberichten over vrouwenrechten deelde, werd ze op 1 januari 2021 gearresteerd. Ze zat maar liefst 285 dagen in eenzame opsluiting en werd verhoord zonder advocaat. Nu is ze veroordeeld tot 27 jaar cel plus een reisverbod van nog eens 27 jaar als ze weer vrijkomt. Uit protest is ze sinds 23 maart 2023 in hongerstaking. Roep de autoriteiten van Saudi-Arabië om Salma al-Shehab onmiddellijk vrij te laten!

Tadzjikistan: Laat politiek activist Abdullohi Shamsiddin vrij!

Op 18 januari 2023 zette Duitsland Abdullohi Shamsiddin op het vliegtuig terug naar Tadzjikistan nadat zijn asiel werd afgewezen. De nationale veiligheidsdienst arresteerde hem meteen bij aankomst vanwege banden met een in Tadzjikistan verboden oppositiepartij. Op 29 maart werd hij veroordeeld na een uiterst oneerlijk proces. Hij kreeg 7 jaar celstraf. Het is nog steeds niet bekend waar Shamsiddin wordt vastgehouden. Hij loopt groot risico op marteling. Schrijft u vóór 1 juli 2023 naar de autoriteiten van Tadzjikistan. Roep hen op om Abdullohi Shamsiddin onmiddellijk vrij te laten. Intussen moet hij

contact kunnen krijgen met zijn familie en advocaat.

Kliederkerk zondagmiddag 11 juni

Noteer zondagmiddag 11 juni alvast in de agenda! Dan wordt er weer een Kliederkerk georganiseerd. Dit keer met als thema 'Leve het bruidspaar'.

Ruth en haar schoonmoeder Naomi maken samen een lange reis. Het is voor hen niet altijd makkelijk geweest. Dan vraagt Ruth aan Boaz of hij met haar wil trouwen. In deze Kliederkerk hebben we het over het bruidspaar en ontdek je de verschillende kanten van het verhaal.

We komen bij elkaar van 15.00 tot 17.00 uur in de Ontmoetingskerk in Dieren. Families, kinderen, opa's en oma's, belangstellenden, iedereen is welkom.

Aanmelden is niet nodig en deelnemen is kosteloos. Het programma bestaat uit drie onderdelen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Bij goed weer zullen we ook buiten rond het gebouw activiteiten doen. We hopen er een mooie middag van te maken. U/jij komt toch ook? Tot 11 juni!

Met vriendelijke groeten,

Jantine Groenewold - Mooibroek
Jeugdpastor Pg Dieren
m. 06 1664 2291
@. jantinegroenewold@pkndieren.nl



God zal met je meegaan

God zal met je meegaan als licht in je ogen
als lamp voor je voet, als hand op je hoofd
en arm om je schouder, als baken bij ontij en
verte die wenkt, als groet op je lippen en
hoop in je hart, als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.



Sytze de Vries/Job de Bruijn

<https://www.youtube.com/watch?v=mN42dZrZnco>

Kopij voor de volgende uitgave graag uiterlijk 14-6-2023 opsturen naar samengaan.dierenspankeren@gmail.com



Samengaan – Pinksteren viering 28 mei 2023

Wanneer u geen prijs meer stelt op het toesturen van de nieuwsbrieven, meldt u dan af via samengaan.dierenspankeren@gmail.com